

LEVEKRAFTIG STEDSUTVIKLING

v/ Bianca Hermansen - Architect MAA Urban Designer PhD, CITITEK, Danmark

Sundhedsdiskussionen er domineret af fokus på hvordan socioøkonomiske baggrundsvariable, påvirker befolkningens sundhed. Faktum er dog at socioøkonomiske baggrundsvariable **i varierende grad** påvirker den generelle sundhedstilstand¹. De fysisk-strukturelle faktorer derimod, dvs. antal og adgang til idrætsfaciliteter, parker, byrum, cykelstier osv., påvirker **konsekvent** den generelle sundhedstilstand. Derfor er det også en byudviklingsopgave at forholde sig til sundhed. Oplægget vil give en række eksempler på hvordan denne opgave kan løses på en demokratisk og social balanceret måde. Her nævnes tre:

- BaNanna Park er en 5000 m² infill-park på Nørrebro. Parkens succes skyldes en fornuftig balanceret kombination af en grundig borgerinddragelsesproces der producerer et velinformeret og veltilpasset design.
- Amager Strandpark er et urbanlandskabeligt 1:1 laboratorium i kropskultur og bykultur: Brugere får hvad de selv er med til at etablere. Amager Strandpark har åbnet nye muligheder for Københavnernes fritidsliv, og parken har i dag på årsbasis omkring 1 million besøgende.
- Nørrebrogade København er den travleste cykelrute i hele Europa. Trafikoplægningen der muliggjorde dette eksemplificerer det paradigmeskifte vi har set i København de seneste 5 år, hvor man har flyttet beslutningsprocessen fra et værdibaseret beslutningsgrundlag over til et evidensbaseret beslutningsgrundlag. Denne fornuftsprægede pragmatiske tilgang til sundhedsfremme har et stort kommunalpolitisk potentiale.

¹ folkesundhedsrapporten 2007, Pilgaard 2008, 2010, idræt for alle 2009